

## Sigrid Jensen fortæller om en gård i Vester Bjerndrup

På Gørding sognearkiv findes der et gammelt billede som Sigrid Jensen på opfordring har lovet at fortælle lidt om.



Sigrid Jensen fortæller: Billedet er fra Vester Bjerndrup og taget omkring 1950, og vejen i forgrunden gik da til Hessellund, og blev bl.a. benyttet af posten. Den stråtækkede gård ejedes på det tidspunkt af Ester og Anders Peder Kjær. (Nu Svend Paulsen). Ejendommen lidt i baggrunden er stedet hvor jeg boede sammen Peder Jensen. (Nu Rita og Knud Hansen).

Peder Jensen købte ejendommen 1940 og efter 6 års forlovelses tid blev vi gift i 1941, og jeg flyttede ind på ejendommen. På det tidspunkt levede Anders Peder sammen med sin moder, som dog døde kort tid derefter. Anders Peder måtte så have fat i en husholder, men i første omgang var han ikke for heldig. Han hentede en pige og et klædeskab den ene dag, men dagen efter var pigen rejst igen, og Anders Peder måtte pænt levere klædeskabet tilbage. Ingen fik at vide hvorfor. Men så fik han Ester, og med Ester fik Anders Peder en rigtig dygtig og god kone. Ester var ud af en

søskendeflok på 5 og født på Sjælland, men på grund af, at hendes moder havde dårlige nerver var hun vokset op i et privat hjem i Sønderjylland.

Ester og Anders Peder fik ingen børn, men var nogle rigtig dyrevenner. Hund og Kat gik rundt i stuehuset, som de havde lyst til, og kom man på besøg, skulle man som regel først have en hund eller kat flyttet, før man kunne få en stol at sidde på. Alt vand der blev brugt blev hentet fra en vandpumpe som stod i kostalden, og bunden i stalden var brosten, men forsætter Sigrid, jeg har aldrig hørt om at nogen blev syge af at drikke at dette vand, og det kan man jo undre sig over, med alt den debat der er om drikkevand nu om dage. Det var Ester der stod for malkning af køerne, og dertil kom at de altid havde en masse ænder og gæs, som blev slagtet og solgt op mod jul. I den tid slagtingen stod på flød det med ande og gåsedun over det hele, men nogle rigtig gode og gæstfrie naboer det var de, slutter Sigrid.



Foto. Vagn Olesen

Vi havde 29 gode år i Vester Bjerndrup Peder og jeg fortæller Sigrid. Vi fik også 5 dejlige børn, 4 piger og en dreng og selv om de havde langt til skole, klagede de sig aldrig. De tog bare af sted, lige meget hvordan vejret var. Vi solgte ejendommen og byggede hus på Fyrrevænget i 1970, men jeg er nu blevet alene og bor i ældrebolig ved plejecenteret Østergården.

År 1965 sælger Ester og Anders Peder Gården og bygger huset Østergade 24 i Gørding hvortil de flytter. Deres kærlighed til dyr beholdt de. Mange kan sikkert huske, når de kom cyklende op gennem byen. Ester havde den ene af deres 2 små hunde i cykelkurven foran på cyklen, og Anders Peder den anden i cykelkurven bag på cyklen.



Foto: Ejler- Gørding Sognearkiv.

*Redigeret af Vagn Olesen.*